

NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

Pinksteren – de Geest spreekt alle talen!

Op zondag 4 juni vierden we het Pinksterfeest. Bijzonder om dat dit jaar ook te mogen doen in de internationale dienst, die deze zondag werd georganiseerd door de protestantse gemeente Harderwijk. We mochten er iets ervaren van de Geest die alle talen spreekt en werkt onder mensen uit allerlei volken en landen, waaronder Syrië, Iran, Egypte en Nederland!

Er is een vaste groep bezoekers die (vrijwel) wekelijks naar de internationale dienst komt, maar we merken ook dat het azc een tijdelijke verblijfplaats is: mensen komen en gaan. We moeten soms afscheid nemen van mensen die naar elders verhuizen, maar zien ook geregeld nieuwe gezichten. In ieder geval voorzien de diensten in een behoefte. Daar zijn we dankbaar voor.

Iedereen is welkom. We nodigen je van harte uit om eens een internationale dienst mee te maken en daar (bijvoorbeeld tijdens het koffie/thee drinken na de dienst) met asielzoekers in contact te komen!

Wandel- en fietstochten met azc-bewoners

Vanaf februari hebben we regelmatig wandeltochten georganiseerd voor azc-bewoners. Op zaterdag 27 mei werd voor het eerst een fietstocht gehouden. Door Trek zijn fietsen geschonken aan het COA,



waardoor we ook de mogelijkheid hebben om mensen mee te laten gaan die zelf niet over een (goede) fiets beschikken. Met een groepje enthousiaste mannen uit het azc en even zo enthousiaste vrijwilligers hebben we een mooie fietstocht gemaakt door het bos en langs het Beekhuizerzand. De eerstvolgende fietstocht is (na afloop van de ramadan) op zaterdagmiddag 1 juli. Mochten mensen geïnteresseerd zijn om af en toe als vrijwilliger mee te fietsen of wandelen: aanmelden kan bij coördinator *Geriska Poortman* (06-16264320).

Op bezoek bij een asielzoeker

Kom je geregeld bij een asielzoeker (in of buiten het asielzoekerscentrum), of zou je op bezoek willen, maar is dat nog niet gelukt? Dan komen we graag met je in contact!

Omdat we merken dat er behoefte is aan contact, willen we als werkgroep het bezoekwerk coördineren. Als eerste willen we daarom in kaart brengen wie er contact heeft, of dat graag zou willen. Als we dan later in contact komen met asielzoekers die het leuk vinden dat een Nederlander op bezoek komt, kunnen we die koppelen aan iemand die nog geen contact heeft. De komende tijd zullen we dit verder uitwerken, voor nu is het genoeg als je ons op de hoogte brengt (we ontvangen graag je naam en mailadres + of je contact hebt óf dit zou willen). Een berichtje kun je sturen naar: bezoekwerkharderwijk@gmail.com.



Alvast hartelijk dank, *Rien Bregman en Saapke Foppen* (Foto: *Eva Vlonk*)

Oproep vrijwilligers House of Joy

Als Werkgroep Kerk en Vluchteling zijn we voor activiteiten in het House of Joy (in gebouw de Open Hof) op zoek naar vrijwilligers. Het gaat om mannen die per toerbeurt op een doordeweekse ochtend (dinsdag of donderdag) willen helpen bij een mannenactiviteit. Ook zijn wij op zoek naar vrouwen en meiden die op zaterdagmiddag willen helpen bij een moeder/kind-activiteit. Tot slot zijn we op zoek naar enkele personen die de coördinatie/planning en facilitering rond het House of Joy willen doen.

Je kunt je opgeven bij de coördinator van je eigen gemeente/kerk of bij:

Geriska Poortman, gpoortman@solcon.nl (moeder/kind-activiteiten)

Henk Zwijnenburg, henk.zwijnenburg@tele2.nl (coördinatie en facilitering)

Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl (mannenactiviteit)

Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: **Ruben en Willemijn van Zuthem**:

"Wij zijn Ruben en Willemijn van Zuthem uit Harderwijk. Samen met onze drie kinderen Loïs (11), Job (bijna 8) en Sara (6) hebben we mee gedaan aan Meet&Eat (een gezin uit het azc komt bij jou thuis eten) van stichting Present. Allebei hebben we vorig jaar gewerkt onder vluchtelingen in opvangkampen in Griekenland. We hebben daar ondervonden dat ondanks erbarmelijke omstandigheden de gastvrijheid bij deze mensen overeind bleef. Zoete thee werd aangeboden en soms werden we zelfs uitgenodigd voor een maaltijd in een tent. Indrukwekkend.

We vonden het daarom ook erg mooi om een gezin uit het azc welkom te heten in ons eigen huis.

Het is goed om te geven, maar ook goed te durven ontvangen.

Wij mochten deze avond ook ontvangen. Dit gezin verlangde ernaar gezien te worden en hun verhaal te kunnen delen. Maar ook een ontspannen, gezellige avond met elkaar te hebben. Een traan en een lach, terwijl we samen aan de Hollandse ovenschotel zaten."



Bid je mee?

- * Voor de voorgangers, tolken, vrijwilligers en alle bezoekers van de internationale diensten.
- * Voor de deelnemers en begeleiders van de Al Massira-cursus die elke week wordt gehouden.

Agenda

Elke zondag 14.30 uur: internationale dienst in gebouw Sefanja, Stationslaan 121:

Sefanja (18 juni), Het Visnet (25 juni), herv. gemeente De Regenboog (2 juli), Petrakerk (9 juli), De Zaaier (16 juli), Evangelische Gemeente Harderwijk (23 juli), Catharinakerk (30 juli).

25 juni: Vluchtelingengebbedsdag. Zie www.gave.nl

1 juli: fietstocht vanaf het azc, 14.00 uur.

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 11 – juni 2017

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk met uw gift:

Giro: NL83FVLB0227120531 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling

