

NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

Azc breidt uit

Vanaf de opening van het azc in Harderwijk, eind 2016, stond een gedeelte van de woonruimten leeg. Met ongeveer 400 bewoners was het azc steeds voor de helft gevuld. Door de sluiting van diverse azc's elders in het land zijn er de laatste tijd meer asielzoekers naar Harderwijk gekomen. De groei van het aantal azc-bewoners zal voorlopig nog doorgaan tot 650. Dat betekent dat we geregeld nieuwe mensen uit allerlei landen in onze stad kunnen begroeten. Sommigen zijn net in Nederland gearriveerd, anderen zijn hier al wat langer en vanuit een ander azc overgeplaatst naar Harderwijk.



Gezocht: tolken Russisch

Vanuit de werkgroep Kerk en Vluchteling hopen we de nieuwe azc-bewoners snel bekend te kunnen maken met onze activiteiten. We kijken uit naar mooie, nieuwe ontmoetingen.

In de internationale diensten zien we de laatste tijd al geregeld nieuwe gezichten. Zo was er de afgelopen weken een groep asielzoekers die Russisch en Moldavisch spreekt. We zijn daarom op zoek naar Russische tolken, omdat we ook deze mensen graag wekelijks vertaling willen bieden. Bent u iemand of kent u iemand die dit zou kunnen doen, dan horen we het graag! Mail naar int.kerkdienst@gmail.com.

House of Joy start weer met mannenactiviteit!



Vanwege de terugloop van bezoekers door verhuizingen van bewoners van het azc heeft het House of Joy even stilgelegen, maar vanaf 27 september gaan we weer van start met de mannenactiviteit. Vanaf die datum elke twee weken op de donderdagavond in de Open Hof. Daarbij proberen we via contacten op het azc de mannen uit te nodigen. Ook willen we iets meer inhoud aan de avonden geven. Dus als je zelf contacten hebt met mannen van het azc of statushouders, nodig ze uit! Ook zoeken wij nog jonge mannen, als vrijwilliger voor af en toe op een donderdagavond.

Ook is het de bedoeling dat wij op zaterdagmiddag 20 oktober om 14.00 uur (onder voorbehoud) een voetbalwedstrijd organiseren, waarbij de mannen van het azc voetballen tegen een groep mannen uit de achterban van de werkgroep Kerk en Vluchteling. Dus als je van voetballen houdt, meld je dan alvast.

Omdat er veel tieners op het azc zijn, zou het mooi zijn om ook tieneractiviteiten te organiseren. Wie zou dit op willen zetten en willen organiseren? Vragen of reacties naar Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl.



Gezocht: fietsen voor een vluchtelingengezin

Hebt u nog een fiets in de schuur staan die u niet meer gebruikt? Daar kunt u een gezin dat nieuw gevestigd wordt in Harderwijk heel blij mee maken! We hebben gemerkt dat het beginnende fietsers een veilig gevoel geeft als zij met de voeten de grond kunnen raken. Daarom zijn wij vooral op zoek naar kleine (dames- en heren-)fietsen en 1 kinderfiets (voor een meisje van 5). Reacties zijn welkom via kvharderwijk@gmail.com en worden doorgegeven aan VluchtelingenWerk Harderwijk.

Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: **Gert en Ans van der Ven**.

"Samen zijn we vanaf onze verkeringstijd al betrokken bij werk onder anderstaligen. Voor ons is de Bijbeltekst heel belangrijk om goed te zijn voor de vreemdeling binnen onze poorten.

Het begon in Utrecht in de jaren '80 waar we samen met "Evangelie en moslims" betrokken waren bij avonden voor Turkse en Marokkaanse jongeren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de vluchtelingen ook iets van de rijkdom van Bijbelse lectuur in hun eigen taal mogen ontvangen. De lectuur komt van Evangelielectuur Anderstaligen Service waar we ook vrijwilligerswerk doen, www.eas-lectuur.nl. Tijdens de internationale dienst helpen we met de boekentafel met boeken in vele talen voor de bezoekers. In het begin was dat vooral Arabische en Farsi (Iran) lectuur, maar enige tijd geleden was er een Tsjetsjeense familie die erg blij was met de lectuur in hun eigen taal. Onlangs was er een groep uit Moldavië die we Russische en Roemeense lectuur mochten geven. Een vader was er zo blij mee om Gods Woord in zijn taal te kunnen lezen!

Rond de Kerstdagen hopen we aan alle bezoekers een kalender in hun eigen taal te geven. Daarnaast helpen we mee met de vertaalapparatuur klaar te zetten en de hoofdtelefoons uit te delen. Wat ons zo goed doet, is dat de bezoekers zo vriendelijk en dankbaar zijn.

'Het geloof is uit het horen' - hoe zouden de bezoekers kunnen geloven als ze Gods Liefde niet in hun eigen taal kunnen horen!"



Agenda

Elke zondag 14.30 uur internationale

dienst: 16-09 CGK De Zaaier, 23-09

Catharinakerk, 30-09 PGH De

Regenboog, 07-10 Grote Kerk, 14-10

Baptistengemeente, 21-10 Dorpskerk,

28-10 PGH Plantagekerk, 04-11 Sefanja,

11-11 Bethelkerk.

22 september: open dag azc Harderwijk:

13.00-16.00 uur. Zie www.openazc.nl

27 september: mannenavond in House

of Joy (Open Hof) vanaf 19.00 uur

(daarna elke veertien dagen).



Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 19 – september 2018

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk met uw gift:

Giro: NL83FVLB0227120531 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling

