

# NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

## Bidden in het azc

Naar aanleiding van de grote liefde die God heeft voor ons mensen zijn we samen regelmatig gaan bidden in het azc. Met dames vanuit allerlei plekken van de wereld die elkaar in het azc of in de internationale kerk voor het eerst hebben ontmoet. Onder andere mensen uit Eritrea, Pakistan en Azerbeidzjan. We komen samen in kamers van bewoners van het Harderwijkse azc.

Ik ervaar het als enorme bemoediging om samen als familie te bidden, samen alles met onze God en Vader te mogen delen. Samen vol verwondering meer te ontdekken over wie God is,

hoe Hij ons leidt met Zijn Heilige Geest, dat Jezus ons vrij maakt en iedereen wil redden. Ook het verlangen vanuit andere azc-bewoners om meer te willen weten over Gods liefde en Jezus Christus laten ons nog meer zien dat Gods hart naar iedereen uitgaat en Hij degene is die harten raakt.

Jezus kon niets doen zonder Zijn Vader... Jezus: onze Messias, Redder en ons voorbeeld (Johannes 5).

Nou, dan kan ik al hélemaal niet zonder God en gebed.

Wil je/wilt u meebidden, met dames of heren in het azc? Laat het bij de internationale kerkdienst weten of mail naar [int.kerkdienst@gmail.com](mailto:int.kerkdienst@gmail.com)! Wil je zelf voor het azc blijven bidden? Graag!

*Marlin Hobrink*



## Bezoeker internationale dienst aan het woord

"Mijn naam is Jeff Ominuwa Imafidon. Ik kom uit Nigeria. Ik dank God voor het voorrecht dat ik bij de gemeenschap van de internationale kerk in Harderwijk mag horen. Vanaf het begin voelde ik dat ik geliefd was bij de broeders in de kerk. Het is anders dan wat ik in sommige kerken in een aantal landen heb meegemaakt. Ik geniet van de prediking van elk onderwerp dat door de predikant wordt gepredikt. De vertaling van Nederlands naar Engels maakt de dienst uniek. Moge God doorgaan met de mensen in Nederland en de kerk van Jezus Christus over de hele wereld, in Jezus' Naam."

---

*"Vanaf het begin voelde ik dat ik geliefd was bij de broeders in de kerk."*



## Hulp gezocht bij Alpha-cursus in het Engels

Bezoekers van de internationale dienst hebben al een paar keer gevraagd of het mogelijk is een Alpha-cursus te geven in het Engels. Juist ook omdat er veel Engelstaligen in het azc verblijven. We willen dit graag oppakken, als er voldoende ondersteuning is.

Het is de bedoeling dat de cursus eind september van start gaat op een dinsdagavond in het House of Joy (Open Hof). Er hebben zich al vier teamleden gemeld, die in ieder geval de cursus willen geven in het Engels. We weten uiteraard nog niet hoe groot de animo zal zijn, maar extra teamleden zijn nog welkom. Ook zijn wij op zoek naar een coördinator, iemand die de cursus kan en wil coördineren, zoals het regelen van de kokers, de planning, het bestellen van het materiaal en dergelijke.

Je kunt je opgeven bij *Sjaak Verboom*, [sjaakverboom@gave.nl](mailto:sjaakverboom@gave.nl) of 06-13993623.

## Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: **Aafke Bregman**, onder meer vrijwilliger bij fietslessen in het azc.



*“Dinsdagochtend-fietslesochtend. Maar, wat was het koud!*

*Terwijl we stonden te kleumen en te hopen op mensen die wilden komen leren fietsen (win-win hè: zij leren fietsen, wij rennen ons warm) werden we vriendelijk toegeknikt, kregen we een warme hand en de belofte ‘after my fingerprint, I make coffee for you and the men! You like coffee?’*

*Voor het fietsen kwamen er alleen wat kinderen die in hun pauze ff wilden crossen en weer snel naar binnen moesten. Toen m’n fietslescollega hen ‘Veel plezier, jongens!’ wenste, vertelde een meisje heel voorzichtig: ‘Ik ben eigenlijk een méisje. En de anderen zijn óók meisjes...’*

*Tja, Nederlandse spreektaal...”*



## Kinderwerkers gezocht!

Voor het kinderwerk tijdens de internationale dienst zijn we dringend op zoek naar minimaal twee vaste vrijwilligers. Het is de bedoeling om eens in de drie à vier weken met twee mensen uit het team aan de beurt te zijn. Het zou mooi zijn als ook enkele jongens/mannen ons team komen versterken. Het is mooi werk om te doen, samen in een enthousiast team! De dienst begint elke zondag om 14.30 uur en we zijn vanaf 13.30 uur aanwezig. Meer info en opgave: [int.kerkdienst@gmail.com](mailto:int.kerkdienst@gmail.com).

## Bid en dank je mee?

- \* Voor alle bewoners van het azc, van wie velen al lange tijd in spanning en onzekerheid verkeren.
- \* Voor de bezoekers, voorgangers en vrijwilligers in de internationale diensten.
- \* Voor de Bijbelstudie en de Al Massira-cursus in Farsi die op vrijdagavond wordt gegeven.
- \* Voor de voorbereidingen voor de Engelstalige Alpha-cursus.
- \* Voor nieuwe kinderwerkers die het huidige team komen versterken.

## Agenda

**Elke zondag 14.30 uur internationale dienst:** 17-03 Dorpskerk, 24-03 Plantagekerk, 31-03 De Zaaier, 07-04 De Regenboog (hervormd), 14-04 EGH, 21-04 Grote Kerk, 28-04 Catharinakerk, 05-05 Het Visnet.

**Mannenavond in House of Joy (Open Hof)** vanaf 19.00 uur: 21 maart, 4 april en 25 april, 9 en 23 mei.

**22 maart en 24 mei:** Meet & Eat met bewoners azc. Meer info: [stichtingpresent.nl/harderwijk/meet-eat/](http://stichtingpresent.nl/harderwijk/meet-eat/)

**23 juni:** Vluchtelingengebedsdag. Meer info: [www.gave.nl/gebedsdagwg](http://www.gave.nl/gebedsdagwg)

### Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 22 – maart 2019

Contact: [kvharderwijk@gmail.com](mailto:kvharderwijk@gmail.com)

[www.facebook.com/internationalchurchharderwijk](http://www.facebook.com/internationalchurchharderwijk)

### Steun ons werk met uw gift:

Giro: N193RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



**KERK & VLUCHTELING  
HARDERWIJK**