

NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

Pastoraal team voor vluchtelingen gestart

Op verzoek van de stuurgroep die de internationale diensten organiseert, is in het voorjaar een pastoraal team gevormd. We hebben van Jezus geleerd (Mattheüs 9:36) om bewogen te zijn met de mensen om ons heen, vooral met hen die vermoeid en belast zijn en die als schapen zonder herder leven. Intussen is gebleken dat er meer gebed nodig is voor vluchtelingen dan het gebed na de internationale dienst door telkens andere bidders. Relatie en vertrouwen is nodig. Daarom willen we vooral bidders inzetten die minstens eens per maand komen bidden.



Ze hoeven niet te komen uit de gemeente die de dienst organiseert, we werken via een rooster. (Andere bidders kunnen ook komen bidden, maar de vluchtelingen zullen meestal de bekende gezichten zoeken.) We gaan ervan uit dat ook de pastor die gesproken heeft na de dienst beschikbaar is om met mensen te bidden.

Bovendien gaan we vluchtelingen opzoeken in hun woning (in het azc of elders) als dat nodig blijkt te zijn. Daarvoor is een team van pastors gevormd. Bij elke internationale dienst zal ook een van deze pastors aanwezig zijn. Ook hiervoor wordt een rooster gemaakt.

De namen en foto's van dit Pastorale Team (bestaande uit bidders en pastorale bezoekers) zullen elke week op het scherm in de internationale dienst worden getoond.

Namens het Pastorale Team, *ds. Johan het Lam*

Vluchtelingengebedsweek

Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. Bidt u mee dat vluchtelingen deze liefde ontvangen? Tijdens de Vluchtelingengebedsweek (17-23 juni) die Stichting Gave organiseert is er in heel Nederland gebed voor vluchtelingen. Als werkgroep ondersteunen we dit in Harderwijk. Het zou mooi zijn als u en uw gemeente hierin meedoen. Niet alleen gebed voor de vluchteling in het asielzoekerscentrum van Harderwijk, maar ook voor de vluchteling die moet overleven in kamp Moria, in een land als Pakistan, of in kampen langs de Syrische grens. We bidden om hoop en moed voor al deze mensen. Maar ook om liefde en kracht voor onszelf, om er te zijn voor de vluchteling en Jezus' liefde te delen. Het gebedsboekje dat Gave hiervoor ontwikkeld heeft, helpt hierbij. U kunt deze gratis bestellen via www.gave.nl/gebedsweek. Vanuit de werkgroep Kerk & Vluchteling hebben we een overzicht met gebedspunten voor onze lokale situatie. Op aanvraag (via rien.aafke@filternet.nl) sturen we u die toe.

Voetbalwedstrijd groot succes

Op 23 mei werd er gevoetbald met een groot aantal mannen van het azc en de vrijwilligers van de mannenactiviteit, aangevuld met sportievelingen uit de diverse kerken. Het werd een groot succes, waarbij de animo groot was. Er waren bijna 40 azc-mannen die mee wilden voetballen, waaronder bijna een heel



elftal Nigerianen. Uiteindelijk hebben we op twee velden gespeeld met twee keer twee teams. Er werd met veel overgave gevoetbald door iedereen.

Mede door het heerlijke weer werd het een heel leuke voetbalavond, waarvan iedereen na afloop zei: "Dit moeten we vaker doen". Dus een uitdaging om het nog eens te organiseren. Bijzonder was ook dat een aantal van de mannen in de ramadan zat. Zij mochten dus niet eten of drinken. Ondanks dat "gingen zij er voor". Als laatste moet zeker worden genoemd de gastvrijheid van voetbalvereniging Hierden. Zij hebben de velden beschikbaar gesteld en een bak koffie voor iedereen. Geweldig en heel veel dank! En, wij mogen terugkomen!

Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: **Elly den Harder**.

Tijdens het 24-7 gebed in De Open Hof (Week van Gebed) maakte ik kennis met een vrouw uit Pakistan, die verblijft in het azc. Haar verhaal ontroerde mij en we baden samen om uitkomst voor haar situatie. Via WhatsApp hielden we contact. Dat beperkte zich vooral tot een groet, een zegen, een mooi beeld. Met name de bloemen die zij mij vrijwel dagelijks stuurde, leverden mij een mooie ingeving op; ik nodigde haar uit voor een dagje Keukenhof. Gewoon omdat het zo lekker Hollands is! Ze was enthousiast en vroeg of ze nog iemand uit het azc mocht meenemen, een jonge vrouw uit Noord-Soedan. Maar natúúrlijk!



Eind april haalde ik de twee vrouwen op in het

azc en reden we naar Lisse. De Keukenhof is altijd druk, maar het was voor hen geen enkele reden om niet volop te genieten. Deze vrouwen namen alle tijd om mooie foto's te maken, lekker te genieten van al het moois en vooral, zeiden ze mij, 'geen stress te hebben'. Ik realiseerde mij dat zo'n eenvoudig uitje als De

„We hebben veel gepraat, gelachen en genoten van elkaars gezelschap”

Keukenhof voor deze twee vrouwen een ongekende weelde is. Even weg uit alles wat je dagelijks bezighoudt en waar je je zorgen om maakt. Gewoon even genieten van de mooie bloemen en de natuur. We hebben veel gepraat, gelachen en genoten van elkaars gezelschap. Om vier uur waren we weer terug in Harderwijk omdat er nog vrijwilligerswerk te wachten stond! Ja, zelfs dát

pakken ze aan waar dat kan, binnen het azc. Want wat duren de dagen anders lang, wanneer je niet naar school mag of mag werken.

Wat gun ik deze vrouwen een warme en liefdevolle leef- en werkomgeving. Dat vind ik zelf ook fijn en waardevol. Hoe staat dat ook alweer in de Boeken? Iets met 'golden rule'...?

Agenda

Elke zondag 14.30 uur internationale dienst: 16-6 Dorpskerk, 23-6 Plantagekerk, 30-6 De Regenboog (hervormd), 7-7 De Zaaier, 14-7 EGH, 21-7 Grote Kerk, 28-7 Petrakerk, 4-8 PG De Regenboog, 11-8 Sefanja, 18-8 Het Visnet, 25-8 Catharinakerk, 1-9 Bethelkerk.

Mannenavond in House of Joy (Open Hof) vanaf 19.00 uur: 20 juni, 4 juli

22 juni: MultiCulti aan de Parkweg; Kerk en Vluchteling is met een stand aanwezig

23 juni: Vluchtelingengebedsdag. Meer info: www.gave.nl/gebedsweek

Eind september: start Engelstalige Alpha-cursus

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 23 – juni 2019

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk met uw gift:

Giro: N193RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



**KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK**