

Internationale diensten

Op zondag 8 maart hadden we onze laatste dienst in de vertrouwde vorm. Daarna was dit door het coronavirus niet meer mogelijk. Nu plaatsen we wekelijks een meditatie van één van de voorgangers van de kerken op ons eigen YouTube-kanaal. Daarnaast worden er andere bemoedigingen geplaatst. Op deze wijze kunnen de asielzoekers, statushouders en anderen toch verbonden blijven met de christelijke gemeenschap van Harderwijk.

De mensen in het azc kunnen gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Via internet is het kanaal te bereiken op het volgende adres:

www.youtube.com/channel/UCYBcCpCmWyUJ_ojtGeEjLg/

De link is ook te vinden op de website GeloveninHarderwijk.nl onder de kopjes kerken en rooster internationale diensten. Ook via Facebook worden de links geplaatst. We danken God dat Hij de middelen geeft om ondanks de huidige situatie toch te kunnen getuigen van Zijn liefde.



Liedjes en filmpjes voor kinderen



De kinderdiensten zijn een belangrijk onderdeel van de internationale kerk. Geen internationale diensten betekent ook dat we de kinderen moeten missen deze weken. Om toch in contact te blijven, hebben we de zondag voor Pasen een WhatsApp-groepje aangemaakt met een aantal kinderen. Door berichten in te spreken en liedjes en filmpjes te delen, zijn we toch een beetje bij elkaar.

Met Pasen hebben we het Paasverhaal verteld en tasjes met knutselspullen en boekjes gebracht op het azc. Dat werd op afstand met open armen ontvangen. De meeste kinderen

vervelen zich nu erg! Wil je met ons mee bidden voor de kids op het azc en hun ouders? Dat ze ondanks alles samen mogen groeien in geloof!



Bewoner van het azc aan het woord

In deze tijd liggen vrijwel alle activiteiten in het azc stil. Hoe ervaren de asielzoekers deze periode? We vroegen het aan Latif. "Ik woon een jaar en zeven maanden in het azc", vertelt hij. "Ik heb veel liefde gekregen in Harderwijk, in het bijzonder in de internationale kerk, een andere kerk en een Bijbelstudiegroep waaraan ik deelneem. In deze tijd van de coronacrisis voel ik me soms een beetje alleen. Maar mijn God zei tegen mij: Je bent niet alleen, Ik ben altijd bij je. Ik moest denken aan Openbaring 1 vers 17: "Toen ik Hem zag viel ik als dood aan Zijn voeten neer. Maar Hij legde Zijn rechterhand op me en zei: Wees niet bang."

Ik breng veel tijd door met God: bidden, Bijbel lezen, vasten. Af en toe ga ik naar buiten om in de Bijbel te lezen en te bidden. Ik luister naar het Woord van God en soms deel ik een vers uit de Bijbel met anderen via de app. Ook ben ik zelf weleens bezig met Nederlandse les. Ik dank God dat Hij me daar de kracht voor geeft.

De internationale diensten mis ik echt, ook de contacten. We kunnen elkaar nu niet begroeten in de kerk, samen koffiedrinken. Dat mis ik. Maar ik heb zegen mogen ontvangen via de video's die elke week online staan. Dit geeft me steun en bemoediging. Het is heel mooi dat dit er is. Hartelijk bedankt daarvoor en ga er alsjeblieft mee door!

Mijn gebed in deze tijd is dat God het coronavirus uit de hele wereld wegneemt. En dat de angst voor dit virus in de Naam van Jezus verdwijnt, dat mensen in rust en vrede kunnen leven. Ook bid ik voor de internationale diensten, dat God iedereen zegent die hierbij betrokken is. God bless Harderwijk en Nederland. Amen."

Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Marius den Besten.

"De mensen bij de internationale dienst zijn allemaal zo aardig, vriendelijk", vertelde een moslim mij die regelmatig de internationale diensten bezoekt.

"Marioses, habibi, hoe gaat met met je?"; "Kom binnen koffie, thee drinken – het is koud buiten";

"Brother, I want to pray for you and for your family." Zomaar wat uitspraken die ik hoor, momenten die ik meemaak tijdens mijn contact met vluchtelingen op het azc. Bijzonder toch?

Ik ben Marius den Besten, getrouwd met Margreet en wij hebben drie kinderen: Jeffrey, Maik en Naomi. Sinds 2017 ben ik betrokken bij het werk(en) onder vluchtelingen. Dat doe ik met plezier. Zo help ik bij de fietswerkplaats en geef fietslessen op het azc in Harderwijk. Daarnaast help ik regelmatig mee met de techniek rondom vertalingen bij de internationale kerkdiensten op zondag. Als gezin doen we soms mee met Meet & Eat, samen eten met vluchtelingen.

Uit die contacten ontstaan weer allerlei andere activiteiten. Zoals klussen, verhuizen samen met vluchtelingen als ze een woning hebben gekregen. Ook begeleid ik soms mensen bij hun asielprocedure, en schakel ik waar nodig de hulp van Stichting Gave in, bijvoorbeeld als de IND een bekeringsverhaal als ongeloofwaardig bestempelt.

Waarom ik dit werk doe? Ik geloof dat het een Bijbelse opdracht is om gastvrij te zijn voor vluchtelingen. Zowel in het oude als nieuwe testament lees ik dat. Hoe raar het misschien ook klinkt, juist die gastvrijheid leer ik van hen, van mensen die op de vlucht zijn. Door hoe ze met mij omgaan op het azc. Ik word er blij van. Ik hoop, bid en verlang ernaar dat door mijn vrijwilligerswerk heen een stukje van Jezus' liefde zichtbaar wordt bij de mensen op het azc. Wil je meer weten, wil je ook meedoen? Laat het me weten via mm.denbesten@gmail.com."



Pastoraal team blijft beschikbaar

Na een internationale dienst konden vluchtelingen altijd terecht bij mensen van het gebedsteam. Op dit moment is die mogelijkheid er niet, maar we zijn ook nu graag beschikbaar om mensen te bemoedigen en voor hen te bidden, bijvoorbeeld door middel van videobellen. Hebt u contact met vluchtelingen die hieraan behoefte hebben? Attendeer hen dan op de mogelijkheid een bericht te sturen via de Facebookpagina International Church Harderwijk. Of een WhatsApp-bericht naar: 06-43481198. Dan zal een van de mensen van het pastoraal team contact opnemen voor een online gesprek en/of gebed.

Agenda

21 juni: Vluchtelingengebedsdag

7 oktober: toerustingsavond Kerk en Vluchteling Harderwijk i.s.m. Stichting Gave (meer info volgt)

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 27 – mei 2020

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk: Giro NL93RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK