

Internationale diensten in coronatijd

Sinds begin augustus werden de internationale diensten weer fysiek gehouden in het gebouw van Sefanja. In verband met de coronamaatregelen ontvingen we alleen de mensen uit het azc en statushouders. Samen zijn na de dienst was helaas niet mogelijk. Maar we merkten aan onze gasten dat zij de diensten zeer waardeerden.

Door de aangescherpte coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten de diensten met ingang van 20 december weer op de schorten. Wel konden we de bezoekers nog een christelijke attentie en/of bemoediging meegeven.

De komende tijd zullen we opnieuw wekelijks online een meditatie aanbieden op YouTube-kanaal: www.youtube.com/channel/UCYBcCpCmWyUJ_ojtGeEjLg.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen en regelgeving goed in de gaten. We hopen, als dit toegestaan en verantwoord is, de diensten medio januari weer in het gebouw van Sefanja te kunnen houden.



Kerstattenties voor bewoners azc



Normaal gesproken is het Kerstfeest bij de internationale kerkdienst een geweldig festijn met extra veel mensen uit het azc die naar de dienst komen. Dat zat er dit jaar natuurlijk niet in. Vandaar dat we een actie bedacht hebben om aan alle bewoners van het azc een gezellig kerstpakketje uit te delen. En voor ieder kind is er ook nog een leuk spelletje bij gedaan. In korte tijd hebben we vanuit de internationale kerkdienst met een aantal vrijwilligers ruim 600 kerstpakketjes klaargemaakt. Op 22 december zijn de pakketjes op het azc uitgedeeld. Met veel dank aan het COA, en vooral aan de huismeesters op het azc, die het mogelijk gemaakt hebben dat we de pakketjes op een coronaveilige manier aan alle bewoners konden uitdelen. 's Morgens vroeg (als alle bewoners nog slapen) de pakketjes brengen en een aanhanger met flessen Flevosap uit de polder ophalen. Alles klaarzetten en dan... wat is het geweldig mooi om zo'n 600 mensen "fijne kerstdagen en een goed nieuwjaar" te mogen toewensen en een leuk pakketje te overhandigen! En hoe leuk is het om ouders (of kinderen zelf) te kunnen laten kiezen uit

verschillende spelletjes voor allerlei leeftijdscategorieën. Van veel azc-bewoners hebben we vriendelijke en vooral verheugde reacties gekregen op de actie. Hun dank willen we graag doorgeven aan iedereen die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken! Bedankt dat we namens de kerken in Harderwijk handen en voeten hebben mogen geven aan de opdracht om om te zien naar onze naaste, "... en ook de vreemdeling die in uw stede is."



Engelse Alpha

Wij hopen eind januari weer een Engelstalige Alpha te organiseren. De vorige keer dat het georganiseerd werd, was het een groot succes. Wij hopen dit jaar ook weer een groep enthousiaste deelnemers te mogen ontmoeten! Voor wie is deze cursus bedoeld: voor mensen die Engels spreken en meer over God willen ontdekken. Hoofdzakelijk voor mensen uit het azc en mensen die al een status hebben, maar waar het Nederlands nog een probleem voor is. Kent u mensen die tot deze doelgroep behoren, nodig ze uit of neem contact met ons op. Wij willen graag op 26 januari 2021 beginnen, afhankelijk van de COVID-maatregelen. Als team zijn wij nog op zoek naar mensen die willen koken. Voor info en vragen kunt u een mail sturen naar het onderstaande adres. Namens het team alvast bedankt en hartelijke groeten.

Mailadres: alphacourseharderwijk@gmail.com

Team Engelstalige Alpha cursus



Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Annet Knoester.

"Op verschillende manieren ben ik betrokken bij bewoners van het azc. Zo word ik, onder andere door de kraamzorg, als het nodig is, gevraagd om zwangere vrouwen in het azc te begeleiden. Ik ben ooit verpleegkundige geweest en heb in verloskamers gewerkt. Bovendien heb ik zelf kinderen gebaard en gekraamd. Vanuit die ervaring help ik vrouwen in het azc als een soort doula -die naam gaf een medewerker van het consultatiebureau me ooit- bij alles wat ze nodig hebben op weg naar de bevalling. Soms ben ik op verzoek van een vrouw ook bij de bevalling aanwezig. Daarna bezoek ik de moeder nog enige tijd. Het gaat om vrouwen uit allerlei landen, zoals Eritrea, Nigeria, Oeganda en Iran. Ik vind het vooral belangrijk om er te zijn voor vrouwen die alleen zijn of die op een negatieve manier zwanger zijn geworden. Nieuw leven is heel kostbaar en ik gun deze vrouwen een mooie kraamtijd met hun kindje. Het is prachtig om bij de



"Ik gun deze vrouwen een mooie kraamtijd met hun kindje"

geboorte aanwezig te zijn, als ze dat vragen. Ook zorg ik ervoor dat ze voor de eerste maanden genoeg spullen, zoals kleertjes en luiers, hebben.

De meeste indruk maakte de situatie van een doodgeboren kindje bij een echtpaar waar ik heel nauw bij betrokken was. Dat was zo intens verdrietig voor de ouders. Dit kindje is vanuit ons huis in kleine kring begraven. Het was heel bijzonder dat dit kon. Deze begrafenis, waarbij ook iemand van het COA aanwezig was, heeft veel indruk op mij gemaakt. Met de moeder heb ik bijna wekelijks nog contact, onder meer via de app.

In de meeste gevallen moet ik het contact enige tijd na de bevalling loslaten.

Mensen verwachten soms veel van me, maar ik kan niet voor alle baby's in het azc een oma zijn. En er zijn ook steeds weer andere vrouwen die zwanger zijn en mijn aandacht nodig hebben.

Ondanks corona bezoek ik nog wekelijks mensen in het azc. De internationale diensten, waar ik eveneens bij betrokken ben, liggen nu helaas stil. Met Kerst willen mijn man en ik een paar mensen uit het azc thuis uitnodigen om bij ons te komen eten. Mijn wens voor 2021 is dat er nog meer verbinding zal ontstaan tussen het azc en de Harderwijkse samenleving. Ik hoop ook dat er meer vaart komt in de gesprekken met de IND, want sommige mensen wachten al zo ontzettend lang dat ze er wanhopig van worden. Ik gun het hun dat ze een permanente verblijfsvergunning krijgen. En ten diepste hoop ik vooral dat alle mensen in het azc Jezus leren kennen als hun Verlosser."

Bid en dank je mee?

* Dank God voor de geslaagde actie waarbij we de bewoners van het azc als blijk van betrokkenheid een attentie en kerstgroet konden overhandigen.

* Bid voor alle mensen in het azc in deze onzekere tijd van de coronacrisis en in het bijzonder voor hen die al jarenlang in onzekerheid verkeren over de uitkomst van hun asielprocedure.

* Bid om een goede herstart van de internationale diensten en andere activiteiten in 2021, zodra dit weer mogelijk is.

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 30 – december 2020

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk: Giro NL93RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK